

Hans,

Overdracht 28 Maart 2023

zo markant met je snor !!

Je hebt 5 jaar geleden het initiatief genomen voor de boekenclub op deze bijzondere locatie in de boekenlounge van het Ambassade-hotel.

Vol aandachtige zorg heb je voor veel leesplezier & dito bijeenkomsten gezorgd !!

We reisden in een enorm divers literair landschap met Arthur Japin, Henk van Woerden, Annelies Verbeke, Marcia Luyten, Jan Brokken, Daan Roovers, Esther Gerritsen, Hugo Claus, Marieke Lucas Rijneveld en vele andere auteurs....

We reisden ook geografisch, een groot deel van de westerse wereld over; en deels daarbuiten; we verbleven in Litouwen, Suriname, Zuid-Afrika, op de Zeedijk, België, Zuid-Limburg, bij de Waddenzee, Oekraïne, Indonesië; we vlogen van China naar Zeeland, belanden op het Bickerseiland en in Weesp

Ook vele sociale vraagstukken en diverse gelaagdheden kwamen langs: in de tweede wereldoorlog reisden we mee met Mala tijdens haar vluchtverhaal vanuit de Poolse Sjetl tot aan het huidige Amstelveen; en over de terugkeer naar Suriname beschreven door Annette De Vries; we verbleven in een huis aan de Keizersgracht en op het eiland Stromboli.

Daarnaast maakten we historisch (via grote sprongen) een enorme reis: van de 18e eeuw t/m het NU. We maakten de inhuldiging van Koningin Wilhelmina mee in Amsterdam; we oefenden de zwembadpas, verbleven in een Zwarte schuur of bij de koeien op het platteland, en dronken een biertje op het Bickerseiland !!!!

We bedachten een Ode, en jij schreef er een, geïnspireerd door David van Reybrouck

(We overleefden de Corona-periode in een tuin en op een terras en genoten van verrassende A'damse uitjes; inclusief cafe.)

En dan benoem ik nu nog slechts een snelle, willekeurige greep uit het geheel. het zou een mooie quiz waard zijn.

Er gingen werelden voor ons open & hopelijk blijft dat zo

De wereld & de literatuur zijn eindeloos

En altijd was jij daar - nooit verzaakt, bij mijn weten.

Monter, als een warm welkom, zat jij ons op te wachten aan je vaste tafel bij het raam in de lobby van het hotel. Bij een enorm bloemstuk en met een Parool.

We werden ontvangen met 'Negen open armen'

Grote dank daarvoor en fijn dat je blijft !!!!!

Proost !!