

Hoe ging het in 2021? Jaarverslag Stadsdorp Gracht en Straatjes

Vanaf kerst 2020 waren we door Corona weer beperkt in onze activiteiten, het schoot maar niet op. De cadeaubon die Stadsdorpers eind 2020 als compensatie voor de traditionele Kerstborrel kregen werd door 66% van de leden ook daadwerkelijk besteed.

De Algemene Ledenvergadering moest via mail en website gaan, wat geen problemen gaf, maar wel een vreemd begin voor de nieuwe bestuursleden Harmke en Pleun die het bestuur kwamen versterken. Harmke als algemeen lid en Pleun om in 2022 het penningmeesterschap van Thijs over te nemen.

Begin januari kwamen we nog met een klein groepje Pelsborrelaars bij elkaar, maar minder dan 2 bezoekers werd wel erg karig. De meeste activiteiten lagen stil. Een week flink winterweer met ijs op de grachten en sneeuw bracht wat afwisseling. Langzaamaan startte de jeu de boules-club weer, de boekenclub ging waar mogelijk door bij iemand thuis op gepaste afstand, zover mogelijk werd theater en film bezocht en de Genever Genootschap kwam bijeen. Gelukkig gingen heel wat mensen één op één bij elkaar langs.

Eind van het jaar 182 leden. Twee van onze gewaardeerde Stadsdorpers overleden, en een flink aantal zegde op, voornamelijk wegens verhuizing. Maar we verwelkomden toch 8 nieuwe Stadsdorpers, waarvan we hopen dat ze zoveel mogelijk, met activiteiten die nog plaats vinden, meedoen. Zodat we elkaar kunnen leren kennen.

De eerste **koffie ochtend** van het jaar was in mei, de **Pelsborrels** startten toen ook weer. Op de smalle stoep met toch wel 6 of 7 Stadsdorpers die de kou trotseerden.

Hans zag zodra het weer beter werd kans om met de Doffer af te spreken dat we met de **eettafel** op 2 juni buiten konden eten. Een goeie keuze want het was de eerste echte zomerdag.. Op 16 juni aten we bij 28 graden mosselen op de stoep aan de overkant van de Doffer. Zelfs op 8 september hebben we daar nog buiten gegeten. Vanaf 30 juni is de eettafel óm de week op woensdagavond.

De plannen die we vorig jaar nog bedachten zoals Chambre d'Amis zijn op initiatief van Hans omgezet in **Doffer Dessert**: maandelijks 'lezingen' in het zaaltje naast het restaurant in De Doffer, door leden die vertellen over hun ervaringen, specifieke kennis of belevenissen. Na de inmiddels 2-wekelijkse eettafel ging Harmke op de 25^e aug van start met haar ervaringen als imker. Jan volgde met zijn ervaringen in diplomatieke dienst en uitleg over de werking ervan. De volgende Doffer lezingen gaan we hopelijk in 2022 weer voortzetten.

Tuinenmiddag: 7 juli een groot succes met 5 tuinen waarvan enkele nieuwe. Daarna borrel met hapjes door vrijwilligers gemaakt, in de tuin van Harmke.

Op 8 augustus zou er eindelijk weer een **buurtborrel** zijn, maar Pulitzer zei op het laatste moment af. Harmke bood wéér haar tuin aan, nu voor zondag 22 augustus. Regen was voorspeld maar wel 50 enthousiaste Stadsdorpers trotseerden de weersvoorspellingen en we hielden het net droog, blij dat we weer bij elkaar konden komen in de buitenlucht.

Op 26 oktober, de laatste dinsdag van de maand, hielden we weer buurtborrel achterin café Luxembourg op het Spui.

De maandelijkse **Wandelingen** onder leiding van Henriëtte en Huub Derk werden wat langer, maar veel Stadsdorpers liepen enthousiast mee, over de hei of door de Haarlemse dreven. Huub Derk geeft vaak interessante uitleg over de geschiedenis van de plekken die we passeren.

Na de zomer gingen de mondkapjes af en werden bijeenkomsten ook binnen weer mogelijk. Maar in november liepen de besmettingen weer op en werden de mondkapjes weer opgedaan.

Resy organiseerde op 12 en 14 oktober twee **boottochtjes** door de grachten met schipper die alleen een vrijwillige bijdrage vroeg voor zijn goede doel: educatie voor kinderen in Nepal.

In december leidde Stef ons geroutineerd rond op de romantische begraafplaats **Huis te Vraag**, een echte ontdekking waar we met 11 Stadsdorpers van genoten.

Plannen genoeg voor het nieuwe seizoen: zoals een nieuwe-ledenborrel voor mensen die vorig én dit jaar lid werden, een thema-avond, een feestelijke kerstborrel... We zijn inmiddels gewend geraakt aan teleurstellingen en afzeggingen. Maar het blijft iedere keer ontzettend jammer.

Om de pil te vergulden ontwierp Pleun – net als vorig jaar – een originele cadeaubon die alle leden konden besteden in winkels in de buurt. Waarvoor we ook veel aardige bedankmailtjes kregen.

Het zou jammer zijn als er een einde kwam aan allerlei activiteiten, vooral omdat we zo goed weten dat het Stadsdorp voor velen van ons een enorm fijne uitlaatklep is. De activiteiten zijn een terugkerende kans op een leuke middag of fijne avond met onverwachte ontmoetingen en soms verdieping van contact. Het jaar 2022 gaat ons die hopelijk weer brengen. Laten we de moed erin houden en zodra het kan weer samen komen en de draad weer oppakken.

Namens het bestuur, Marita