



**VRIJHEIDS
MAALTIJD**
DINSDAG 5 MEI 2026
WESTERKERK

Uitnodiging voor de Vrijheidsmaaltijd in de Westerkerk 5 mei 2025

Op **5 mei 2026** vindt in de **Westerkerk in Amsterdam** de tweede editie van de Vrijheidsmaaltijd plaats, ook nu in combinatie met een tentoonstelling.

Het programma wordt geopend met de tentoonstelling *Bijna Te Laat*, die drie weken lang gratis te bezoeken is in de Westerkerk. De expositie vertelt de verhalen van verzetsactiviteiten van Jacoba van Tongeren, Henk van Randwijk, Hebe Kohlbrugge en Jan Koopmans. Met het pamflet *Bijna Te Laat* waarschuwden zij al in 1940 voor het naderende onheil en riepen zij op tot moreel handelen. Foto's van Cas Oorthuys brengen het Verzet in beeld en vormen een indringend onderdeel van de tentoonstelling.

De Westerkerk is nauw verbonden met deze geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde dominee Oorthuys vanuit deze kerk een belangrijke rol bij de verspreiding van het pamflet *Bijna Te Laat*, geschreven door theoloog Jan Koopmans. Die historische context vormt het inhoudelijke vertrekpunt van het programma op 5 mei.

Het programma is gratis toegankelijk. Meld je [hier](#) aan.

Programma - 5 mei 2026

- **11.00 uur** - inloop, openstelling tentoonstelling *Bijna Te Laat*
- **12.30 uur** - openingstoespraak door ds Herman Koetsveld
- **12.10 uur** - panelgesprek onder leiding van Thomas de Bres, aansluitend Freek de Jonge's Hommage aan Jan Koopmans
- **13.00 uur** - vrijheidsmaaltijd en gesprekken
- **13.50 uur** - pauze/ombouw naar theateropstelling
- **14.15 uur** - Theater Na de Dam: *De Bonnenkoningin* door Karel Baracs
- **15.00 uur** - Start Bevrijdingsfestival met Het Danspaleis op het Homomonument: *Nu is het feest!*

Het programma wordt mogelijk gemaakt door De Westerkerk Gemeente, stichting Homomonument, Theater na de Dam, Studentenvereniging ASC/AVSV, Stadsdorp Gracht en Straatjes en Amnesty International.

Met dank aan: Amsterdams 4 en 5 mei comité, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Marjan Oorthuys.

